

# Die heiliges, bekleee met heerlikheid



Die hei - li - ges, be-klee met heer-lik-heid



staan voor u troon, ver - los van aardse stryd.



Hul prys u Naam, o He-re, deu-ren - tyd.



Hal - le - lu - ja! Hal - le - lu - ja!

2

U was hul rots, hul vesting en hul krag;

U was hul gids, hul lig in donker nag.

U was hul skuiling tot die nuwe dag.

**Halleluja! Halleluja!**

3

**Verby die dood het God ons lot bepaal,  
ná aardse stryd kom Hy ons huis toe haal.**

**Hy is ons lig as skadu's oor ons daal.**

**Halleluja! Halleluja!**